



#### 4.3.4 Op boekenjacht bij Van der Meulen

Boeken, tijdschriften en kantoorartikelen, allemaal verkrijgbaar bij Boekhandel Van der Meulen, de zaak die al bijna honderd jaar een begrip is in Alkmaar. De boekenwinkel is niet meer van Van der Meulen, zoals de naam wellicht doet vermoeden. Nét na de oorlog namen Arie en Riet de Boer de zaak over. Hun zonen Fred en Joop en Joop's vrouw Annemarie zijn tegenwoordig eigenaar en gezicht van de zaak.

In eerste instantie was de boekhandel óók leesbibliotheek. Begin vorige eeuw werden bibliotheken gedreven door particulieren, voor ongeveer vijf cent was het mogelijk een boek te lenen voor één week. De zaak was maar klein,



nog niet de helft van wat het nu is. Door de vele verbouwingen heeft zelfs de tuin het veld moeten ruimen, en strekt de zaak zich uit tot de Breedstraat. "Mijn vader 'zat' altijd al in de boeken", zegt Joop de Boer. "In 1937 startte hij een leesbibliotheek op de Koningsweg. Mijn vader had iemand in dienst die soms een bordje ophing met de tekst 'ik ben even weg'. Het is voorgekomen dat een bekende na drie dagen langsfietsde om te zeggen dat hij er nog steeds niet was." De wekelijkse huur van het pand bedroeg zo'n vijf gulden en als je bedenkt wat het boekenleengeld per week bedroeg, zou je zeggen dat het geen vette tijden waren.

Toch bleek het mogelijk om boekwinkel over

te nemen op de Laat. Precies op 10 mei 1940 werd deze winkel geopend. Een moeilijke tijd om een zaak te starten. Fred de Boer: "Pas drie dagen na de opening rinkelde de winkelbel, de eerste klant, een vluchteling uit Amersfoort, kocht één ansichtkaart." Ook voor De Boer was de oorlogstijd geen gemakkelijke tijd, toch wist hij zijn hoofd boven water te houden en deed in 1946 een goede zet: boekhandeleigenaar Van der Meulen wilde van woning ruilen met Arie de Boer, en wilde de zaak overdoen. Ze ruilden van woning, Arie de Boer verkocht zijn zaak en nam Boekhandel Van der Meulen over.

"Eigenlijk heb ik altijd in de zaak gewerkt", gaat Joop verder. "In 1971 regelde ik sa-





men met mijn moeder een enorme verbouwing, want mijn vader lag in het ziekenhuis. Tien jaar later overleed hij en nam ik de zaak over. Later kwam ook Annemarie in de zaak, net als mijn broer Fred. En tegenwoordig werken ook onze twee dochters in de zaak."

"Ieder van ons heeft zo z'n taak, wij als broers regelen de inkoop", zegt Fred. "Ik doe de inkoop van de kantoorartikelen, kaarten, bladen en dat soort dingen. Joop en Annemarie verzorgen de boeken en bepalen 'Onze Keus'." Joop: "Ik lees enorm graag, door de week lees ik gemiddeld een boek, ben ik tien dagen op vakantie, dan lees ik er tien. Hiernaast spel ik alle recensies. 'Onze Keus' is dan ook onze aanrader aan

de klant, sommige klanten varen er blind op. Thuis lezen we eigenlijk allemaal graag, mijn vrouw en dochters ook. Lezen is voor mij pure ontspanning, ik kan niets prettiger bedenken."

Tussen de jaren zeventig en nu is het boekenaanbod erg veranderd. Joop: "Ook in boekenland zijn de roerige jaren zestig niet ongemerkt voorbij gegaan. Rond '69 verschenen de eerste boekenbijlagen in de krant, ook op het gebied van literatuur werd men bewust, en kwam er meer keus voor jong en oud. De gemiddelde tiener keek tot die tijd reikhalzend uit naar de nieuwste 'Arendsoog', totdat Thea Beckman doorbrak met haar historische romans. Ik was in die tijd behoorlijk links georiënteerd en



een bepaalde afdeling boeken hierdoor ook. Ik was van mening dat de 'Playboy' naast de 'Opzij' moet kunnen liggen, zo waren hier bijvoorbeeld linkse periodieken verkrijgbaar zoals het blad 'Truitje' van de Dolle Mina's.

Tegenwoordig hebben we een breed assortiment boeken, het aanbod is dan ook enorm. Maar waar we persoonlijk in blijven, is het advies, soms ontstaan hele discussies. Het leukst vind ik als mensen me vragen naar een bepaald boek waar ze niet de volledige titel van kennen, het dan toch vinden, is voor mij een sport."